

Kirkenyt

SEDEN SOGN • ÅRGANG 70 • NR 4 • DECEMBER 2024 • JANUAR • FEBRUAR 2025



Præsten har ordet ...

Kirkeåret kommer os i forkøbet med håb

Advent - noget er i vente. Kirken har klædt sig i violet - farven sat op til fest.

Da jeg var barn satte min moder violette bånd i adventskransen. Jeg synes det var så smukt, men også besynderligt, for alle andre på egen havde røde bånd; røde julebånd

Jeg troede min mor havde valgt det, fordi hun havde et særligt blik for skønheden - for det havde hun utvivlsomt - men jeg blev indviet i, at violet er adventsfarven; farven for ånd, anger og passion: ikke just muntert. Samtidig fik jeg sat på plads, at advent ikke er det samme som jul; der er forskel på violette og røde bånd. Den vildfarelse kan man ellers nok møde hos andre. Spørger man menigmand til de danske højtider, kan man være sikker på, at det med julen sidder godt fast. De fleste kan fortælle om Jesusbarnet, hyrderne på marken



og de tre vise mænd. At dømmes heraf har julen stor tilslutning. Og de fyldte kirker juleaften taler sit eget tydelige sprog. Men tilbage til advent. Langt de fleste butikker varmer op til julen allerede i oktober - så kommer nissehuer, engle, julesokker og julegodter frem. Befolkningen istemmer med indkøb af gaver, pyntning og julefrokoster weekend på weekend. Julen står som en lysende søjle i bevidstheden - og hos handelsstadforeningen. Men hvad er det da med advent? Skal den absolut presse sig ind og forhindre, at julefreden kan folde sig ud. Nej, tværtimod, den giver næring til julen. For advent er på en måde at tage for-

www.sedenkirke.dk

Sognepræst (kbf)
Sascha Mette Qvortrup
Mindelundsvej 110, 5240 Odense NØ
Mobil 5385 1718 · email: smq@km.dk
Træffes ikke mandag

Sognepræst
Anne Lender Krogh
Mindelundsvej 110, 5240 Odense NØ
Mobil 4035 2464 · email: alek@km.dk
Træffes ikke mandag

Kirke- og kulturmedarbejder
Ditte Hassing Frederiksen
Mobil 2320 5572
email: dih@km.dk

Kirkekontor
Mindelundsvej 110, 5240 Odense NØ
Tlf. 6610 9447
Åbent: Tirsdag-fredag kl. 9-13.

Kordegner/regnskabsfører
Lotte Hammeken
Mobil 6163 9980
email: loha@km.dk

Organist
Hans Brehm
Mobil 2049 8532
email: hansbrehm42@gmail.com

Kirkegård, graver
Leif Hansen
Mindelundsvej 110, 5240 Odense NØ
Tlf. 2043 1087
email: graverseden@outlook.dk

Kirkenyt
Udgives af Seden Menighedsråd.
Bladet udkommer 4 gange om året og husstandsomdeles i Seden Sogn.
Layout & ansv. redaktør:
Lotte Hammeken
Deadline næste nr.: 7. februar
NB. Seden Kirkes personale har fri om mandagen.

skud på glæderne - her tager vi hul på forventningsglæde, og det er noget af det sødest vi kender. **Advent er glæden over det, der skal komme til os** - og det er sådan kirken begynder sit nye år. Det begyndes med glæde. Glæden over det vi har i vente. Med store violette silkebånd. Den kendte nytårssalme „Vær velkommen, Herrens år“ af Grundtvig findes i to udgaver. Den som DRs pigekor synger, når Rådshusklokkerne har slået det 12. slag, og et nyt kalenderår tager sin begyndelse, og så adventsudgaven, som synges i utallige kirker en måned tidligere. Den byder det nye kirkeår velkommen. Og der er mindst en afgørende forskel på det kirkelige nytår og det verdslige. Det første rummer glæde og forventning. Det andet rummer bekymring og fortsæt. Kirkeåret har sit faste gentagelsesmønster; vi kan læne os ind i det velkendte, der udspiller sig; som en spiral, der altid drejer sig om sig selv, men fortsat er i bevægelse fremad: Tre højtidler, obligatoriske tekststeder til de forskellige søndage, der gentager sig - ikke hvert år, men hvert andet år, for at få en smule afveksling. Genkendeligt og dog nyt, fordi teksterne udlægges påny - igen og igen.

Kirkeåret har sin egen rytme og gang med den hovedperson, der frelste os fra dødens magt - en bevægelse fra glæde over gru til guddommelig genopstandelse. Det verdslige nytår kalder derimod på blandede følelser. Her har vi os selv og hinanden at slås med. Der findes sikkert personer, der kaster blikket tilbage på et år med begejstring og skuer ind i det kommende år med forventning. Men mange går med bekymring ind i det nye år - tynget af tunge tal og uforløste forsæt. Der er nok at bekymre sig om. Verden er ikke som den bør være, kriser, krige, klimakatastrofer - listen



synes uendelig. Og selv den by, der er verdenskendt for budskabet om fred på jorden, er i dag belejret, bevogtet og besat. Og hvad så med os selv? Har vi ikke vanskeligt ved at se os selv og hinanden i øjnene med diverse splinter og bjælker. Verden er af lave - og vi ved det godt. Jo, der er nok at bekymre sig om - for hele verden og en selv.

Og her kommer kirkeåret så ind fra siden, eller oppe fra, eller hvor det nu kommer fra, med et anderledes budskab. **Kirkeåret minder os om, at livet har andet for med os end at være bekymringernes holdeplads** eller løbe fortvivlet rundt i vort hamsterhjul. Et budskab, der ånder af sprækker, ind til et helt andet livsrum, der er båret af en dyb glæde over tilværelsen - og det på trods af modgang og smerte. Og det er kirkeårets frisættende budskab, at selvom vi svigter, så svigtes vi aldrig. Vi skal ikke bære hele verden på vore skuldre, vi bliver tværtimod selv båret og holdt oppe. Og det ganske frisættende er: at **kirkeåret kommer nytåret i forkøbet**. Troen og håbet foregriber alle de bekymringer, som vi møder livet med.

Må adventstiden skænke os forventninger og forhåbninger om, at **alt godt er i vente**.

Sascha Qvortrup

Fra Formanden

Kære Seden Sogn

Jeg vil gerne sige en stor TAK til alle, der har bidraget til vores arbejde – medlemmer af menighedsrådet, frivillige, ansatte og alle jer, der er kommet i kirken, sognegården og til vores arrangementer. Sammen har vi opnået noget helt særligt, ikke mindst med opførelsen af vores nye sognegård, der nu danner en ramme for endnu flere gode stunder, fællesskaber og nærvær for hele sognet.

Jeg har valgt at stoppe som formand for Seden Menighedsråd af arbejdsmæssige grunde, men det er bestemt ikke uden et vist vemod. Heldigvis er det lykket os at få valgt et nyt menighedsråd både med nye og gamle kræfter, som jeg er meget glad for at overlade hvervet til.

Det har været en fornøjelse og et stort privilegium at være med til at tage de skridt, der har styrket sammenholdet og skabt nye muligheder her i Seden. For mig personligt har disse år været en tid, hvor jeg virkelig har mærket, hvor

dybt fællesskab og tro kan forbinde os alle. Det har været fantastisk at se den store opbakning, der har været til dette gennem årene.

Til de nye medlemmer i menighedsrådet vil jeg ønske alt det bedste og god arbejdslyst. Jeg har fuld tillid til, at I vil løfte opgaverne med engagement og hjertelighed og føre det gode arbejde videre, som kan samle os og bringe endnu mere glæde ind i sognet.

Jeg håber, at vores kirke vil fortsætte med at være et hjem og et fællesskab, hvor vi kan mødes i glæde, tro og omsorg for hinanden. Med en hjertevarm hilsen ser jeg frem til at følge menighedsrådets arbejde som en del af menigheden og glæder mig til alt det, fremtiden vil bringe os alle.

Jane Marie Jegind
Formand

På vegne af Seden Menighedsråd

Nyt menighedsråd 2024-2028

Kirsten Janby

Niels Mertz

Jakob Schmidt

Arne Mølgaard Andersen

Stinna Kristensen

Rikke Schøidt Christensen

Michael Jensen

Stedfortrædere:

René Melby

Birgit Jæger

Menighedsrådsmøder 2025

Møderne er offentlige og foregår i sognegården fra kl. 18.30-21.30:

22. januar • 19. februar • 19. marts

Seden og Åsum Kirker yder ikke julehjælp, men vi vil gerne være behjælpelige med at henvise til steder, der gør. Derfor vil der i løbet af efteråret blive lagt et opslag op på www.sedenkirke.dk, der informerer om, hvor hjælp kan søges.

SOGNEGÅRDEN

SOCIALT SAMVÆR I SEDEN

Mulighederne er mange og du kan være med til at bestemme, hvad vi mødes om ...

Det kan være håndarbejde, bøger/læseklub, hygge, spil. Kom blot og vær med. Jo flere der kommer, des mere kan der ske. Hver torsdag formiddag vi mødes i sognegården lokaler fra kl. 10.00 - 13.00.

Lige nu er der en strikkegruppe i sognegården.

OG her er plads til flere aktiviteter.

SELSKABSSILD

MEST FOR MÆND I ALLE ALDRE

30. januar 11.30-13.00

27. februar 11.30-13.00

Der er Sild, Snaps og Snak på menuen

– så har du lyst til en bid brød og nogle at dele dét og gode historier med, så kig forbi i Sognegården, Mindelundsvej 110 sidste torsdag i måneden



5. december 2023 kl. 14.00-16.00

i Sognegården Mindelundsvej 110

Hans Brehm spiller nye og gamle julesange.

Hjørdis vil læse et par julehistorier.

Caféen serverer kaffe, æbleskiver og klejner



Babysalmesang • forår 2025

Sang, dans og nærvær med din baby

- kom til babysalmesang i Seden Kirke

Vi mødes i den nye sognegård overfor Seden Kirke kl. 11.00, hvor vi synger og danser med babyerne en lille times tid. Efterfølgende siger vi tak for nu over en kop kaffe eller te.

DATOER FORÅRET 2025

19.2. • 26.2. • 5.3. • 12.3.

19.3. • 26.3. • 2.4. • 9.4.

Tilmelding her på sitet under tilmelding til babysalmesang. Spørgsmål kan rettes til:

Kirke- og kulturmedarbejder, Ditte Hassing Frederiksen, på mail: kultur@sedenkirke.dk eller på SMS, tlf. 93 63 41 01.

Kom og vær en del af et hyggeligt fællesskab!

BESØGSTJENESTEN I SEDEN

Samvær smil & snak

BLIV EN VEN NÆR VED DIT HJEM


– DER ER ÉN DER VENTER TÆT PÅ DIG

GUDSTJENESTER I SEDEN OG ÅSUM KIRKER

1. december	1. s. i advent	11.00	Højmesse	Seden Kirke	SQ	
		16.00	Familiégudstjeneste	Åsum Kirke	AK	
4. december		17.00	9 Læsninger med koret	Åsum Kirke	SQ	Kirkekaffe
8. december	2. s. i advent	9.30	Gudstjeneste	Seden Kirke	AK	
		11.00	Højmesse	Åsum Kirke	AK	
11. december		14.30	Plejhjemsandagt m koret	Hvenekilde	AK	
15. december	3. s. i advent	11.00	Højmesse	Seden Kirke	SQ	
		14.00	Julekoncert	Åsum Kirke	SQ	
22. december	4. s. i advent	9.30	Gudstjeneste	Seden Kirke	SQ	
		11.00	Højmesse	Åsum Kirke	SQ	Kirkekaffe
23. december	Lillejuleaften	16.00	Familiégudstjeneste	Seden Kirke	AK	
24. december	Juleaften	11.00	Plejhjemsandagt	Hvenekilde	AK	
		13.00	Julegudstjeneste	Seden Kirke	AK	
		14.00	Julegudstjeneste	Åsum Kirke	SQ	
		14.15	Julegudstjeneste	Seden Kirke	AK	
		15.30	Julegudstjeneste	Seden Kirke	SQ	
25. december	1. Juledag	9.30	Gudstjeneste	Åsum Kirke	SQ	Kirkekaffe
		11.00	Højmesse	Seden Kirke	SQ	
26. december	2. Juledag	11.00	Højmesse	Seden Kirke	AK	
29. december		11.00	Musikgudstjeneste	Seden Kirke	SQ	

2025

1. januar	Nytårsdag	16.00	Gudstjeneste	Åsum Kirke	AK	
		19.00	Gudstjeneste	Seden Kirke	AK	
5. jan.	Helligtrekonger	9.30	Gudstjeneste	Seden Kirke	SQ	
		11.00	Højmesse	Åsum Kirke	SQ	Kirkekaffe
12. jan.	1. s. eft. H3K	11.00	Højmesse	Seden Kirke	SQ	



19. januar	2. s. eft. H3K	9.30	Gudstjeneste	Seden Kirke	SQ	
		11.00	Højmesse	Åsum Kirke	SQ	Kirkekaffe
21. januar		19.00	Aftensang	Seden Kirke	SQ	
26. januar	3. s. eft. H3K	9.30	Gudstjeneste	Åsum Kirke	AK	
		11.00	Højmesse	Seden Kirke	AK	
1. februar		14.00	Drop inn dåb	Hjallese Kirke	SQ	
2. februar	4. s. eft. H3K	11.00	Højmesse (kyndelmisse)	Åsum Kirke	SQ	Kirkekaffe
		14.00	Kyndelmisse/diakoniensdag	Seden Kirke	SQ	
9. februar	Sidste s. eft. H3K	11.00	Højmesse	Seden Kirke	AK	
16. februar	Septuagesima	11.00	Højmesse	Åsum Kirke	SQ	
23. februar	Sexagesima	9.30	Gudstjeneste	Åsum Kirke	AK	Kirkekaffe
		11.00	Højmesse	Seden Kirke	AK	
25. februar		19.00	Aftensang	Seden Kirke	SQ	
2. marts	Fastelavn	11.00	Højmesse	Seden Kirke	SQ	
		14.00	Familiegudstjeneste	Åsum Kirke	SQ	
9. marts	1. s. i fasten.	9.30	Gudstjeneste	Åsum Kirke	SQ	
		11.00	Højmesse	Seden Kirke	SQ	

PLEJHJEMSANDAGT

Hvenekilden kl. 15.00
 11. december • 24. december
 9. januar • 13. februar

MUSIKGUDSTJENESTE

MED BALSLEV, ØBERG OG LACOUR
 29. DECEMBER KL. 11.00

Læsninger

i Åsum kirke

Onsdag den 4. december kl. 17.00

I selskab med Seden kirkes spire- og børnekor.

Når mørket falder på, udfolder korene og præsten i fællesskab de ni læsninger - vekslende med fælles-sang af velkendte salmer.

Fra spejderne i Seden



**HAR DU LYST TIL AT BLIVE SPEJDER
SÅ KOM OG PRØV OM DET ER NOGET FOR
NETOP DIG**



Vi holder spejder møde
hver enden onsdagen i
lige uge kl 17 til 19:00

Fællesskab.

Friluftsliv.

Bliver klogere på sig selv
og andre.

Får selvtillid til at klare
sig selv på egen hånd.

Som spejder får vi
færdighedsmærker



**Kom og prøv om det er
noget for dig 🇩🇰**

Vi holder til:
Mindelunds spejderne
Mindelundsvej 45
Seden

Spejdernelederne
kan kontaktes:

Martin 26855249
Rikke 61717368
Jens 22904878

Fra Lokalhistorisk Arkiv Seden

Vores fælles hukommelse

Seden har siden 1970'erne haft sit eget lokalhistoriske arkiv, Krogsløkkeparken 4. Her ligger utallige dokumenter om stort som småt. Er du nysgerrig eller savner du viden om Seden, så er du velkommen til at komme forbi mandag formiddag fra 9-12, hvor en af de frivillige kan hjælpe med at dykke ned i Sedens historie.



Lokalhistorisk arkiv i Seden

Mindelunden i Seden

Arealet bag kirken – det tidligere militære øvelses-terræn – er et yndet udflugtssted blandt Sedens borgere. Andre finder også vej derud, idet shelterne bliver brugt til overnatning. „Der er en stigning i benyttelsen af dem med 32% i forhold til sidste år og igen i år bliver der overnattet derude nytårsnat“ fortæller Niels Mertz, som er en af de frivillige, der passer området. Støtteforeningen får dog hjælp fra kødkvæg til at afgræsse arealet så strandengen sikres en god biodiversitet. Biolog Jørgen Brøndum har verificeret mere end 200 plantearter på området – og heri er ikke medregnet græsarter.

Til glæde for de mange gæster i Mindelunden er Støtteforeningen takket være midler fra A. P. Møller og hustrus Fond til almennyttige formål i gang med at renovere forsvarets gamle toiletbygning. Arbejdet afsluttes i løbet af 2024.

Vel mødt ude i naturen bag kirken og i kirken

Seden Menighedsråd



Toiletbygningen ser ikke prangende ud, men opfylder sit formål og inden længe med adgang for handicappede.

Fra Seden Borgerforening

Fællesskab, udflugter og rabatter

Seden Borgerforening byder på et væld af arrangementer og fællesskab for alle i Seden og omegn. Det største hit er julebusturen til Fleggaard, med indbygget julefrokost på den hyggelige Ager-skov Kro. Men også Skt. Hans-arrangementet i Mindelunden og den store vinaften er populære.

– „Netop det at være sammen og opleve noget, vægter højest,“ lyder det fra formand Dennis Karlsen, der inviterer alle til at blive en del af fællesskabet.

Foreningen arrangerer også en årlig udflugt til Odense Sommerrevy med rabat på billetter, fællesspisning og rundvisning backstage.

– „Naturligvis er mange glade for rabatten, men jeg oplever primært, at vores medlemmer er med på grund af fællesskabet. Og en kop kaffe, rundstykke og frokost, som er inkluderet i juleturen, er bestemt også værd at nævne,“ fortæller formanden.

Næste arrangement er generalforsamlingen den 5. februar 2025 med buffet og bowling. Alle medlemmer er velkomne, og man kan stadig nå at melde sig ind for 150 kroner om året per person.

Er du interesseret i fællesskabet, kan du melde dig ind i Seden Borgerforening ved at ringe eller sende en SMS til Dennis Karlsen på 40 15 93 05.



Sorggruppe

– når sorgen bæres sammen

Når vi mister et menneske, vi har kendt og elsket, rammes vi af sorg. Det er en naturlig reaktion. Den kan føles og opleves på mange måder, men det er rart og godt at dele den med andre.

Mange tror sorgen forsvinder - det gør den ikke - den vil altid være et sted i os, som en smerte og et savn og også som en glæde, taknemlighed og en erindring om noget, der var.

Med tiden forandres sorgen. Tanker og gøremål, der i begyndelsen føltes uoverkommelige, vil blive mindre besværlige, og vi får lettere ved at glædes og overskue livet.

En sorggruppe er et fortroligt sted, hvor man mødes med andre, som har mistet, og som kender til sorgen og afmagten i den forandrede hverdag.

Gennem gensidig støtte, samtale og erfaringsudveksling kan man her dele ord og oplevelser med andre, der er i samme situation og her tale om de svære følelser og sætte ord på det og dele tavsheden og tomrummet sammen.

Møderne er tilrettelagt efter samme faste ramme, hvor alle får lejlighed til at fortælle deres egen historie, og hvordan de har det lige nu. Præsten vil hver gang komme med et kort oplæg til samtale og eftertanke.

Det koster ikke noget at deltage, og man behøver ikke at være medlem af folkekirken for at deltage.

Tilbudet er til voksne, der har oplevet et dødsfald i nærmeste kreds.

Praktisk:

Kontakt sognepræsten for at høre nærmere eller for at aftale, hvordan du kommer med i en sorggruppe.

Sascha Qvortrup: 53851718



Mulighed for lørdagsdåb i Seden kirke i efteråret kl. 9.30 og 11.00:

15. februar • 8. marts

12. april • 7. juni

Overvejer du at lade dig døbe, så er der mulighed for det ved **DROP-IN-DÅB I HJALLESE KIRKE** lørdag den 1. februar 2025 mellem kl. 14.00-16.00, hvor Sascha sammen med 4 andre præster fra provstiet står klar ved døbefonden

SIDEN SIDST I SEDEN OG ÅSUM

Døbte i Seden

- 11. august Lukas Pape Karlsen
- 11. august Albert-Emil Hedegaard Jensen
- 25. august Elizabeth Malte Zisco
- 25. august Noah Rubæk Ingvordsen
- 8. sept Noelle Enemark Nielsen
- 14. sept Frede Viggo Kring Hjæresen
- 14. sept Oscar Petri Lind
- 21. sept Matheo Ørum Halkjær Juul
- 26. oktober Alfred Lund Frandsen
- 26. oktober Saga Reuther Hjortebjerg
- 27. oktober Anna Clara Romme Henriksen

Døbte i Åsum kirke

- 14. sept Victoria Myroniuk Paulsen
- 21. sept Ruben Bonke Jaensch

Viede og velsignede i Seden kirke

- 24. august Anette & Alexander
Eibæk Hessellund
- 31. august Sofie & Thomas Møller Jakobsen

Viede og velsignede i Åsum kirke

- 14. sept Pernille & Jesper Reinhold Handwerk
- 21. sept Katrine & Jakob Bonke Jaensch

Døde, bisatte, begravede i Seden

- 7. august Bent Balle Hansen
- 20. august Jørgen Jespersen
- 26. august Ole Lünell Bendixen
- 25. sept. Bodil Henriksen
- 3. sept. Michael Johannsen
- 7. sept. Bjarke Thorbjørn Thorsen
- 15. sept. Peter Skjødt
- 16. sept. Palle Leif Andersen
- 24. sept. ianna Elisabeth Holm-Thingvad
- 30. sept. Lis Jacobsen
- 14. oktober Sonja Witt

Døde, bisatte, begravede i Åsum

- 3. sept Aage Juul Pedersen
- 18. sept Finn Nielsen



Sommerblomst i november

Imens graverne er i fuld gang med at grandække kirkegården for vinteren, står en valmue på kirkegårdsmuren i fuld flor – uagtet sparsom jord, mørke og kulde – med masser af knopper...



Sangforedrag med Rasmus Skov Boring

Torsdag den 6. marts kl. 14.00-16.00

Fællessang og fortælling om nye og velkendte sange fra Højskolesangbogen.



FILM CAFÉ I SEDEN

6. februar 2024 kl. 14.00-16.00

i Sognegården Mindelundsvej 110

USTYRLIG



Film ser vi da sammen!

Så kom til filmeftermiddag i sognegården. Filmcaféen er et nyt tiltag, hvor vi ser en vedkommende film – i første omgang 2 film pr sæson – og snakker om dem bagefter over kaffe og noget sødt.

Sæsonens første film i filmcaféen er „Ustyrlig“, som handler om kvindeinstitutiionen på Sprogø i Danmark i 1930'erne inspireret af virkelige hændelser.

Vel Mødt



Kyndelmisse

– lysmesse for lysets genkomst

2. februar 2025 kl. 16.00

i Seden kirke

En musikgudstjeneste med indslag af:

lydkunstner Anton Severin Norup,

der giver tonerne lys og lyset klang gennem sin melodiske fortolkning af lysets genkomst.

Aftensang

I VINTERHIET

21. januar kl. 19.00

Syng dig til varmen og glæden midt i vinterhiet og lyt til tonernes genklang i kirkerummet i Seden kirke

I LYSETS GENKOMST

25. februar kl. 19.00

Syng lyset frem og lyt til lyse toner, der kaster glans ind i vore hjerter og bringer håb og glæde i Seden kirke